

MAMA

kek

ZOVEEL
MEER DAN
MOEDER



Rachel Siwaletti
'HOEZO ZOU SEX ALLEEN IN BED MOETEN?'

Leven met narcolepsie
'IK VAL OVERAL ZOMAAR IN SLAAP'

Rinkeldekinkel
EN MAMA MAG WEER DOKKEN

'Die trut, dat was ik'
EMIGREREN ZONDER KINDEREN

Laat me slapen

90% VAN DE JONGE MOEDERS LIJDT AAN SLAAPGEBREK

MOEDERS VAN DE NACHT | ROZENBLAADJESSEX | DE BESTE ANTI-WALLEN-TIPS





JE KOST-
BAARSTE

BETAALT

ONBETAALBAAR ZIJN ZE,
DIE BLOEDJES VAN JE, MAAR
ZE KOSTEN OOK EEN LIEVE
DUIT. VOORAL ALS ZE IN HUN
KINDERLIJKE ONSCHULD
HET EEN EN ANDER DE
VERNIELING IN HELPEN. >

tekst FRANKE VAN HOEVEN beeld GETTY IMAGES

€ 240

STEPHANIE (42): “We waren in het huis van mijn ouders in Frankrijk. Mijn ouders houden van mooie spullen. Daar gaan zij heel voorzichtig mee om en wij, als gasten, dus ook. Mijn dochter Valerie (11) bracht tijdens een vakantie een vol dienblad met chic Gien-servies erop van de keuken naar het terras buiten. Er stonden denk ik wel acht borden op, à raison de dertig euro per bord. En ja hoor: ze liet het dienblad vallen. Alles in scherven. Dat was wel even schrikken. We hebben in Nederland nieuwe borden gekocht en die meegegeven aan mijn ouders toen ze er een aantal maanden later weer naartoe gingen. Gelukkig betaalde de verzekering alles, dat was een grote opluchting. De jaren erna zijn er nog wat losse dingen gesneuveld, maar nooit meer een heel blad vol van dat kostbare servies.”

€ 59,50

SAM (35): “Zomaar mijn Dior-oogschaduw snatchen en over het hele gezicht smeren. Dat is wat mijn dochter Lieke (3) deed. Ze zag eruit als een soort regenboogsmurf, en was zelf apetrots op het resultaat. Die oogschaduw kon ik mooi weggooien. Jankennn...”

BREGJE (47): “Terwijl mijn zus en ik druk aan het kletsen waren in de woonkamer en keuken, was Ties (3) zoet op de grond

€ 1300

aan het spelen met zijn speelgoed. Dachten we. Maar terwijl wij druk waren met elkaar, bleek mijn allerliefste neefje op mijn peperdure wengé visgraatvloer patronen getekend te hebben met een dikke stift. Mijn zus Maaïke en ik zagen een cirkel, toen nog een en nog een... De hele vloer was ondergekalkt. Wij schrokken ons kapot en vroegen: ‘Ties! Wat heb je gedaan?’ Hij keek zelf erg trots bij zijn werk. ‘Nou’, zei hij, ‘ik heb patronen gemaakt, net als bij de Umizoomi’s!’ Zo’n leuk peuterprogramma op Nickolodeon Junior waar hij dol op was en waarvan hij de kunst had afgekeken. Mijn zus en ik... Tja, naast de tranen in de ogen omdat de vloer verwoest was, hadden we tranen in onze ogen van het lachen. Dit werd een gevalletje verzekering, dat was vrij snel duidelijk. Een deel van de vloer werd vervangen, de rest is geschrobt en opnieuw behandeld om alle Umizoomi-patronen ervan af te krijgen. Kinderen, hè...”

ONGEVEER € 1500 TOTAAL

TESSA (36): “Mijn zoon Mattijs (8) is echt een sloopkogel, hij heeft al van alles en nog wat gesloopt in huis: een oude telefoon, iPads, kleding, een fiets... Ook is hij ooit met zijn handen door het raam van de achterdeur geknald. Ik was toen vooral heel erg blij dat hij niet gewond raakte.”

€ 295

CHANTAL (41): “Mijn kinderen hebben, toen ze vier en zes jaar oud waren, per ongeluk een autoruit ingegooid. Ze waren aan het spelen op de stoep bij de parkeerplaats en gooiden met zand. Waar een steen in bleek te zitten. Die het zijruitje van de auto brak. Deze grap kostte me niet alleen bijna driehonderd euro, maar zorgde ook voor twee bange kinderen: ze kwamen lijkbleek naar binnen om het te vertellen.”

ROOS (45): “Al jaren roep ik: ‘Maak die mooie kommetjes niet kapot!’ Ik heb ze voor mijn vijftiende verjaardag van vriendinnen gekregen en ze zijn me enorm dierbaar. Fien (11) en Victor (8) weten al jaren dat ze er héél erg zuinig mee moeten zijn. Dat doen

ze, maar toch kon dat niet voorkomen dat ze ‘versleten’ zijn, inmiddels. Toch even mee in de vaatwasser, toch even net te hard op tafel gezet: er zitten een heleboel butsen in. En het erge is: ik had er vier, en nu nog maar drie. Die ene heb ik nota bene zelf kapot laten kletteren op de keukenvloer. De kinderen keken naar me met ogen als schoteltes. Ja, dat was niet zo’n handige actie van me...”

€ 40 (EN VEEL EMOTIONELE WAARDE)

€ 8,99

LOES (42): “We waren met Bob (11) en Jort (8) en met familie en vrienden een weekendje weg om de zeventigste verjaardag van mijn schoonmoeder te vieren. We gingen naar een oud kasteel, helaas voor mijn zoons waren er verder geen jonge kinderen bij. Ze verveelden zich enorm. Op een gegeven moment vroegen ze of ze even binnen in de grote gangen mochten voetballen. We legden uit dat het kasteel eeuwenoud was en geen voetbalveld of speeltuin, dus dat dat niet de bedoeling was. Bob en Jort vertrokken en we zagen ze een tijdje niet. Nietsvermoedend liep ik even later de mooie kasteeltrap af, toen ik een klap hoorde en iets op de grond hoorde vallen. Geschrokken rende ik ernaartoe. Een houten ornament, een stuk versiersel aan de muur, was op de grond gevallen. De voetbal lag ernaast. ‘Hoe kunnen jullie dit nu doen, dit hadden we niet afgesproken’, riep ik boos en verbaasd. Waarop de kinderen beledigd antwoordden: ‘Je zei dat we niet mochten voetballen, maar dat deden we toch niet? We speelden panna.’ Ik weet niet hoe snel we naar een bouwmarkt in de buurt zijn gereden om een tube houtlijm te halen. We lijmden de boel, er was niets meer van te zien. Boos zei ik dat ze die tube mooi van hun eigen geld moesten betalen. Daar wacht ik trouwens nog steeds op. Over het ornament hebben we nooit meer iets gehoord, dus dat hebben we stevig genoeg vastgelijmd. En van de andere gasten hoorde ik dat weekend ironisch genoeg: ‘Wat zijn die zoet, zeg.’”

MANDY (32): “Onze dochter Jaimy (4) was heerlijk aan het buitenspelen. Ze zag een wit steentje en dacht: leuk, daar kun je ook mee krijten. Je raadt het al: dat krijten was ook heel leuk op de auto. Het duurde even voor we doorhadden wat ze op de auto had lopen tekenen, maar het leek verdacht veel op olifantjes. De motorkap en één zijde van de auto zaten helemaal onder. De auto zou toen gelukkig al vervangen worden, dus we hebben er niets aan gedaan. De lak was flink beschadigd en was echt te duur voor ons om te laten repareren. Wel hebben we toen nog een tijdje met die olifantjes op de motorkap moeten rondrijden.”

MEER
DAN
€ 500

€ 400

AN (42): “Mijn neefje Louis (11), de zoon van mijn zus, heeft de hele computer uit elkaar gehaald met een schroevendraaier. Hij wilde weten hoe het allemaal werkte daarbinnen, zelfs de harde schijf had hij verwijderd. En vervolgens was hij helemaal beteuterd omdat het hem niet lukte hem zelf weer in elkaar te zetten. ‘Papa, ik heb een probleem’, zei hij, ‘ik haalde ’m uit elkaar om te weten wat erin zat, maar nu krijg ik ’m niet meer in elkaar gezet.’ De computer kon niet meer gerepareerd, mijn zus en haar man hebben een nieuwe moeten kopen. Ze hadden hem gereedschap gegeven om dingen mee uit elkaar te halen, en dat lag in dezelfde kamer, dus ja...”

€ 900 **MAAIKE (36):** “Mijn zoon Chris (6) heeft, toen hij drie was, een keer ’s nachts mijn iPhone in een emmer water laten vallen. Hij moest naar de wc en nam mijn telefoon mee als zaklamp. Ik had ’m, zoals altijd, in de kast gelegd. Toen mijn zoon hem eruit pakte, viel de telefoon. Op zich niet erg, ware het niet dat ik zo snugger was geweest een emmer water voor de kast te laten staan, met een wollen sjaal erin. Ik heb de telefoon meteen in een bak rijst gegooid, maar hij heeft het niet gered. De volgende ochtend kon ik mooi naar de winkel voor een nieuwe. Chris voelde zich zo schuldig, terwijl hij er echt niets aan kon doen.”

€ 0

FEMKE (47): “Mama kijk, als je met een sleutel langs de auto gaat, wordt hij lichtgroen!” zei Klaas (4) superenthousiast toen hij onze donkergroene auto had versierd door erop te krassen. ‘Oh lieverd, doe dat maar niet. Dat is niet zo goed voor de auto. En je mag dit helemaal nooit bij andere auto’s doen, want die mensen worden dan heel boos en verdrietig.’ Ons boeide het niet zo, de auto zat toch al onder de krassen. Maar je wil toch niet dat je kind het bij de auto van de buurman doet, die zijn auto behandelt als het Heiligdom der Heiligdommen. Klaas dacht dat wij net zo opgetogen zouden zijn als hij en eigenlijk vonden wij het wel hilarisch.”

€ 50

ANNITA (30): “We hadden een lamp boven de salontafel, de kap was van glas. Onze twee jongens (4 en 6) sloegen er een keertje op met trommelstokjes. Die lamp maakte zo'n lekker geluid. Maar daarop slaan mocht uiteraard niet. Toen ik de kamer binnenkwam en ze bezig zag, heb ik meteen ingegrepen en ze uitgelegd: ‘Trommelen doe je op een trommel, niet op de lamp.’ Ze hadden geen idee dat ze de lamp kapot konden maken. Een dag later ging mijn man stofzuigen, hij schoof de salontafel opzij en stootte met zijn schouder tegen de lamp. Pats! De kap knapte. De jongens hadden er blijkbaar toch een barst in geslagen. Hun reactie: ‘Oooh, papa heeft de lamp stuk gemaakt.’ We hebben nog geprobeerd uit te leggen dat het kwam door hun getrommel een dag eerder, maar helemaal snappen deden ze het niet.”

€ 1350
(TOTAAL)

MIRIAM (42): “Wat mijn vier kinderen allemaal wel niet gedaan hebben...

Onze kat heeft een gebroken pootje opgelopen, hoe dat is gebeurd, weten we nog steeds niet. Krijt op de nieuwe bank, stift op de muur, stickers op de grond die we er met geen mogelijkheid af krijgen. Het gevoel dat het mij gaf, al die kapotte spullen? Met het pootje van de kat was ik niet zo blij, natuurlijk. Maar de rest hoort een beetje bij het opgroeien van kinderen, denk ik dan maar. Ik heb vroeger zelf ook weleens wat kapotgemaakt. Ik heb mijn kinderen natuurlijk wel duidelijk gemaakt dat het niet oké is, maar ongelukjes gebeuren nu eenmaal.”

€ 399

PEGGY (46): “Mijn zoon Thijs (5) heeft de iPad kapot gegooid, ook al zat deze in een hufterproof beschermhoes. Hij is meervoudig gehandicapt en heeft veel kracht. Hij had er geen zin meer in, en dus gooide hij hem weg. Natuurlijk precies met het scherm op de rand van de tafel. Het ding brak in duizend stukjes. Het gebeurde in een fractie van een seconde, hij is zo vliegensvlug. Ik schrok me echt een ongeluk. We hebben een nieuw exemplaar voor hem besteld, aangezien het hem veel rust geeft om door filmpjes te scrollen. Het risico op herhaling blijft er door zijn beperkingen helaas altijd.” □